

Genezing op gebed?!

Preek (met liturgie en PPT) van ds. Luite-Harm Kooij (GKv Nieuwleusen) over de gave van genezing op gebed, als onderdeel van een serie over de gaven van de Geest.

Misschien vind je gebedsgenezing maar iets apart. Dat evangelische gedoe. Opgeklopte toestanden. Verwachtingen die je nooit kunt waarmaken. Wegwezen! Of misschien vind het helemaal geweldig; Jezus genas ook heel veel mensen; dus waarom zou dat nu niet gebeuren? Volgens I Kor. 12,9 en 28 hebben sommigen echt de gave van genezing. Nou, waar zijn ze?? Tja, wat moeten we ons daarbij voorstellen??

Hoe kijkt de bijbel eigenlijk tegen gezondheid en ziekte aan? Als je daar bijbelse kennis over hebt, kom je ook verder rond het thema gebedsgenezing!

God schiep ons met lichaam, ziel en verstand. Lichaam en ziel moet je niet uit elkaar trekken! Christenen doen dat nog wel eens. Geloven: dat gaat erom dat je *weet* wie God voor je is. Geloven dat is de *waarheid* onderschrijven. Geloven, dat gaat over hogere, geestelijke dingen. Punt. En gevoel en emoties dat is lager; dat is verdacht. Of: het heeft niks met geloof te maken! Maar... Jezus is naar de aarde gekomen als mens van vlees en bloed. En Zijn Geest wil in ons lichaam wonen!

Beamer 2 Dus de bijbel leert mij: houdt lichaam en ziel bij elkaar. Zo moet je ook tegen ziekte en genezing aankijken. Als je bloedarmoede hebt dan moet je vooral staaltabletten nemen. Maar er zijn ook veel kwalen en aandoeningen die niet enkel en alleen fysiek zijn. Heeft de huisarts met alle drukte van zijn praktijk daar altijd voldoende aandacht voor? Ik schrik soms van het gemak waarmee mensen antidepressiva voorgeschreven krijgen. In bepaalde situaties heel heilzaam, maar soms ook een middel dat complicaties oplevert. Omdat het de oorzaak niet bestrijdt. Maar waar de arts soms geen tijd voor maakt, doet het pastoraat in de kerk dat dan wel? Gaat dit nog wel over het hele/echte leven? Of is het een heel klein hoekje? Geestelijke nood openbaart zich soms in lichamelijke gebreken. Angsten, slapeloosheid, hoofdpijn enzovoort. Lijden raakt je hele bestaan. Je lichaam, je geest én dus je ziel.

Als je lichaam en ziel uit elkaar gaat trekken dan doe je jezelf tekort. Je gaat misschien wel bepaalde dingen wegmoffelen. Verwaarlozen. Bijvoorbeeld lichaamssignalen negeren. Je lichaam geeft aan 'ik ben moe.' Jij dendert toch gewoon door. Lichaam en geest zijn niet in balans. Dan krijgt iemand 'ineens' een *burnout*. Is niet zo. Is niet 'ineens.' De signalen waren allang gegeven. Maar de geest dacht 'je kan me wat lichaam. Ik negeer het. Want ik moet door!' Lage rugpijn, chronische hoofdpijn, eetstoornissen, benauwdheid en ook ziekte door een gebrek aan weerstand: hoe vaak zit er niet een geestelijke component achter? We zijn rijk en hebben een gezondheidszorg die enorm geavanceerd is.

Beamer 3 Maar de kunst van het leven wordt er niet makkelijker op. Omdat de zielszorg vaak verwaarloosd wordt. Genezingsdiensten hebben volgens mij hierom zo'n aantrekkingskracht. Omdat daar wél een verbinding wordt gemaakt tussen lichaam en ziel. Waar er echt aandacht, zorg en troost is voor mensen. Aandacht die in traditionele kerken misschien wel te weinig is. Er is wel voorbede, maar wij moeten leren om veel meer met elkaar te bidden! De genadegave van gebedsgenezing zet mij op dit punt aan het denken.

Beamer 4 Er staat in Psalm 32: *zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag. Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg als in zomerhitte.*

Dit is een psalm die vertelt hoe geestelijke nood doorwerkt in het lichamelijke. Je kunt door verdriet, schuldgevoelens, wanhoop, een zondige levenswandel of nog wat anders opgejaagd worden. Uitgeput raken. Stress bijvoorbeeld: wat put dat de mens fysiek uit. Het verslapt je en breekt de weerstand af.

Beamer 5 De psalmdichter schrijft: *Uw hand drukte mij neer.*

God, gaf mij ook in mijn lichamelijke moeiten een signaal. Het zat niet goed in mij, in mijn lichaam. Het gevoel van schuld verziekte mij. En toen ben ik naar de Here gegaan. Ik ben gaan bidden. Ik heb op tafel gelegd wat allang dwars zat in mijn leven. Wat mij al zolang pijn deed. Wat tussen mij en Hem instond. Ik heb mijn zonde beleden. U vergaf mijn zonde, mijn schuld. En het luchtte mij toch op!! Hierbij dus een voorbeeld van genezing: door Gods genade kwam er ruimte!

Gebedsgenezing levert vaak weerstand op. Vaak is die weerstand onbijbels.

1. “Je gaat toch niet aan God vragen of hij een wonder doet waardoor een kwaal verdwijnt? Je kunt beter naar de dokter!” Wat een rare tegenstelling! Ik bid voor mijn dagelijks brood én ik kom ook bij de bakker. Wat is het probleem?

2. “Je mag genezing niet afdwingen.” God laat zich niet dwingen tot wat dan ook. Maar Hij spoort ons wel aan om te blijven bidden; denk maar eens aan de gelijkenis van de onrechtvaardige rechter. Lucas 18:1). “Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om te bidden en niet op geven!” Geloven we dat eigenlijk wel? God wil gewoon dat wij bidden! En natuurlijk mag je naar de Heer gaan en bidden om genezing! Natuurlijk!

8. En wat verwacht je dan? Het is belangrijk dat wij een bijbelse verwachting hebben! Paulus schrijft dat ook de gelovige aan afbraak en dood onderworpen is, omdat zijn lichaam moet sterven als een graankorrel. (I Kor. 15). Dat is niet mooi. Paulus schrijft: *“het lichaam waarin wij wonen wordt afgebroken.”* *We wensen dat we een volmaakt lichaam zouden hebben.* *“Zolang we in onze aardse tent (=lichaam) verblijven zuchten we onder een zware last, omdat wij niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken; we willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden.”* Maar de troost is: God is nabij en zijn toekomst is geweldig! Het leven kan wel degelijk moeilijk zijn want - ik citeer Paulus weer- we leven nu eenmaal *“ver van de Heer”* (2 Kor. 5: 6).

Beamer 7 Ik verwacht dus niet dat de Geest van Jezus de gave geeft in de gemeente om alles en iedereen te genezen. Zie Paulus zelf die worstelde met een kwaal, *een doorn in het vlees!* Hij ontving geen genezing; God vond het kennelijk niet nodig. Je komt in Paulus brieven en ook in Handelingen opmerkingen tegen over medewerkers die door ziekte afhaken op zijn reizen. De eerste keer dat Paulus de Korinthiërs opzocht was hij zelf zo ziek als een hond. Genezing is dus geen ultiem bewijs voor en groot geloof. Het is net als de andere charismata's een middel, een kado van de Geest. Om het Koninkrijk zichtbaar te maken. Want niet de mens staat centraal, maar de glorie van God.

Mensen die suggereren dat er bij het uitblijven van genezing dus wel iets mankeert aan het geloof van de patiënt of de kwaliteit van het gebed, mankeren zelf iets in hun geloof. Alsof God een kauwgomballenautomaat is, waar alleen maar het juiste muntje in hoeft. En pastoraal kan het lomp zijn te suggereren dat iemands lichamelijke of psychische lijden te maken heeft met te weinig geloof. De boodschap van de bijbel is dat het volmaakte nog moet komen. Ik

vind het sterke van Jezus dat Hij in zijn diagnose richting ons vertelt hoe het werkelijk zit. Jezus is geen kwakzalver maar de Grote Geneesheer!

Beamer 8 Zie getuigenis

Het doel van gebedsgenezing is dat de mens weer op de juiste plek voor God komt te staan. Dat hij zijn leven gaat overgeven. Heer; uw wil geschiedde! Bevrijd mij van blokkades, van angsten. Genees mij van mijn ziekte. Maak mij gezond, want U kunt mij toch genezing geven? Dat lees ik toch in het evangelie? Ik geloof dat Jezus leeft. En dat Hij ook nu geneest. Het gaat over je hele leven. Over je ziel en je lichaam. Jezus leert ons ook gebrokenheid te accepteren. Dat is echt moeilijk! Jezus helpt! En hoe kan ik door Jezus nu al in dit leven de goedheid van de Heer proeven. Ook al ben ik oud. Of ziek. Als je mag leven vanuit het besef: *ik ben een geliefd kind van God. Ik ontvang het leven volledig van Hem! En straks wordt het volmaakt!* Dat is echt genezend! Ook in de zorg en aandacht voor je lichaam. Maar ook mag je verlangen naar moed en kracht als je bijvoorbeeld lijdt aan een chronische ziekte en je net als Paulus na bidden en vragen op het punt komt dat je zegt “Vader uw genade is mij genoeg, ik wil ook dit leven accepteren met alle moeite. Helpt U mij??” Vraag jij om die genezing? God wil dat wij tot Hem bidden!

Beamer 9 Er staat in Ps. 62 “stort voor Hem uit geheel uw hart!”) Hoe minder ik dat doe, des te meer ballast neem ik mee. Des te minder valt er ook te bidden. Des te groter is de drempel om te vragen om genezing. God wil vrede geven; juist in het gebed leren wij te ontdekken wat Gods wil is. En ik geloof dat de Geest van Christus in sommigen zo werkt dat zij de gave van genezing hebben, omdat zij daarin het voortouw nemen met vrijmoedigheid. I Kor 12. Mensen met een groot geloof. Doorzettingsvermogen in gebed. Die de ander aansporen tot geloofsovergave. Die het gewoon doen. Want ja, wij veggen zaken als angst, verdriet en ziekte vaak onder het tapijt.

Dit zijn de grootste blokkades bij gebedsgenezing; ontkenning! Schaamte. En ongeloof. Het gebeurt zelfs dat mensen liever niet willen dat er voor hen gebeden wordt. Terwijl de bijbel aanspoort om voor elkaar te bidden en elkaar te zegenen. Wat een zegen dat de Geest mensen in de gemeente geeft met de gave van gebedsgenezing. De gave om echt met de ander naar de Here te gaan. In vast geloof dat God hoe dan ook geneest. Op zijn tijd en zijn wijze. Dan kunnen er wonderen gebeuren! Natuurlijk zijn er gebedsgenezers! Zij hebben de gave om het juiste perspectief weer te leren ontdekken: het leven in al zijn volheid dat Christus ons gunt! Daar moet het om gaan. Dat is ook het enige criterium waarmee je moet kijken naar bedieningen van gebedsgenezing: zet dit het volle evangelie van Jezus centraal?

Ik geloof dat God echt naar ons leven kijkt. Dat Hij kracht en vreugde wil geven voor elke dag. Wij kunnen nooit teveel van God verwachten en in ons gebed wordt dat zichtbaar. Wat is het een bevrijding als wij leren bidden voor ons hele leven zoals wij dit nu, op dit moment ontvangen uit de handen van onze Vader in de hemel; ziel én lichaam. Bidden omdat wij werkelijk geloven dat er één Heer is. Jezus, die de dood heeft verslagen en ons het leven in zijn volheid gunt.

Amen.

Liturgie

Thema: Genezing op gebed?!

Votum en zegengroet

Psalmen voor Nu 84 of Psalm 84: 1,3,6 (verlangen naar het goede leven)

Gebed

Opw. 518 Heer U doorgrond en kent mij

Schriftlezing

1. Psalm 32

2. Lukas 11: 1-13 en 12:22-32

Preek

KB 38: Zoek eerst het Koninkrijk van God + Opw. 354 Glorie aan God

Gebed

Collecte

Apostolische Geloofsbelijdenis of Heer U bent mijn leven de grond waar ik op sta (KB 161)

KB 168 'k Stel mijn vertrouwen

Zegen