

Ook dit najaar hoopt OnderWeg weer een special uit te geven. Deze special staat gepland voor 2 november, met als thema: **'Het avontuur van trouw!'**

Waarom een special over 'Het avontuur van trouw!'

Bij trouw denk je zomaar aan Sam, de dienaar en vriend van Frodo, uit de The Lord of the Rings. Hij is in alles trouw aan de missie van zijn meester. Liever verdrinkt hij dan zijn meester alleen het gevaar tegemoet te laten gaan. Zelfs als zijn meester hem niet meer vertrouwt en wegstuurt, blijft hij hem volgen. Zijn leven zet hij voortdurend op het spel om zijn meester te volgen en zijn meester te redden. Sam is niet de opvallende held van het verhaal. Hij is eerder wat saai. En toch, zonder zijn trouw was het verhaal nooit goed afgelopen.

Trouw heeft vaak iets saais. Het heeft iets van afzien van jezelf, van volhouden, als niemand het ziet. Tegelijk is trouw een avontuur. Trouw betekent je aan iets of iemand verbinden en volhouden, zonder dat je weet waar het je zal brengen. Je aan iets of iemand verbinden betekent ook de totale controle van je leven uit handen geven. Zo zou je ook kunnen kijken naar de trouw van God. Aan de ene kant heeft die iets onopvallends, iets vanzelfsprekends haast. Aan de andere kant: In zijn trouw aan de mensen kiest God ervoor een bijzonder avontuur aan te gaan met mensen (Israël, Jezus Christus, de kerk, de wereld) door de tijd.

Trouw is niet vanzelfsprekend. Zeker niet in een tijd, waarin er zoveel te kiezen en te doen valt. Dat wordt zichtbaar in persoonlijke relaties, in arbeidsrelaties, relaties tot organisaties, goede doelen, de kerk, etc. Toch blijkt trouw onmisbaar. Trouw zorgt voor vertrouwen en zo voor verbinding op al die terreinen van het leven. Maar hoe blijf je trouw, hoe kun je een ander helpen trouw te zijn? Hoe onderscheid je echte trouw van gemakzuchtig conservatisme? En wat doe je als verschillende loyaliteiten botsen?

Missie:

Met deze special willen we de lezers

- dankbaar en verwonderd laten zijn over Gods trouw voor zijn wereld,
- bemoedigen en inspireren om zelf trouw te blijven in relaties, de samenleving, de kerk,
- handvatten bieden om anderen te helpen trouw te zijn.

Naast de gewone oplage kan de special ook extra besteld worden.

Ook is gebleken dat de special langere tijd bewaard wordt en deze ook bij thema besprekingen door kerkenraden en Bijbelstudieverenigingen ingezet kan worden.

In deze special willen wij onze adverteerders tegen een **zeer aantrekkelijk tarief** de mogelijkheid bieden hun advertentie te plaatsen. (gelijk aan tarief 2018)

Oplage reguliere verspreiding 3700 door extra verspreiding oplopend. Verschijning 2 november 2019				
Afmeting	Formaat in MM PDF hoge resolutie	Tarief in euro full color, ex btw	Reserveren voor	Aanleveren voor
1 pagina	184 x 264	700	2 oktober	12 oktober
1/2 liggend	184 x 130	360	2 oktober	12 oktober
1/2 staand	90 x 264	360	2 oktober	12 oktober
1/4 staand	90 x 130	190	2 oktober	12 oktober
1/4 liggend	184 x 63	190	2 oktober	12 oktober
1/8	90 x 63	100	2 oktober	12 oktober

De special van 2018 is te downloaden via:

<https://www.dropbox.com/s/he7941evge3myqi/special%20OnderWeg%202018%20Hoop.pdf?dl=0>

Informatie, reserveringen en aanleveren materiaal

Nico Postuma, Tel. 06 - 139 959 05

e-mail: adverteren@onderwegonline.nl